

VIDA NUEVA !

Årgång: 31

(Nytt Liv)

Juni 2017

Informationsblad för Boliviavännernas Insamlingsstiftelse



Hela gänget på barnbyn

Det är fantastiskt att följa Barnbyn på nära håll

Tänkte skriva några rader eftersom jag är ny som administratör, kassör och vice ordförande i Insamlingsstiftelsen. Mitt namn är Magdalena Finné och jag bor tillsammans med min familj i en villa på landet i Grums kommun. Jag är gift med

Lennart och vi har tre barn som heter Emilia, Liam och Melvin. Jag har varit med som suppleant i styrelsen i flera år innan jag antog detta större uppdrag. Mitt intresse för Bolivia har funnits så länge jag kan minnas. Min storasyster Christina tillbringade 9 månader som volontär på barnhemmet (som fanns innan barnbyn byggdes) när jag var i 10årsåldern och under uppväxten

hade jag brevvänner i Bolivia. För ungefär ett och ett halvt år sedan kom jag och min syster äntligen iväg till Bolivia och besökte barnbyn. Då var även min dotter Emilia med och hon fick då mersmak och åkte dit igen vilket ni också kan läsa om i detta nummer. Efter att ha varit där så kändes det ännu mer självklart att jag ville göra något mer, så därför var steget till att ta detta uppdrag inte så stort. Det är fantastiskt roligt att få följa barnbyn på närmare håll och få göra en insats.

För tillfället håller jag på och uppdaterar fadderlistan och vill gärna kontrollera mailadresser och andra uppgifter, så ifall ni har möjlighet får ni gärna skicka ett mail till mig och

berätta lite om er själva och vilket/vilka barn ni stödjer. Jag vill också be er som har fadderbarn att märka era betalningar tydligt, skriv gärna "Fadderstöd Barnets förnamn och efternamn". Alternativt "Fadderstöd Barnbyn" för er som inte har ett specifikt fadderbarn utan stödjer hela barnbyn. Om man skänker en extra julpeng eller födelsedagspeng till sitt fadderbarn, märk då istället betalningen med "Julpeng/Födelsedagspeng Barnets förnamn efternamn".

Jag vill också passa på att skriva och tacka för allt ni faddrar och andra gåvogivare gör för barnbyn. Utan er skulle det inte vara möjligt att bedriva verksamheten. Tack vare er får dessa barn möjlighet till en bra start i livet och förutsättningar att leva ett bra liv. Just nu finns det flera barn på barnbyn som har få eller inga faddrar, så är du eller någon du känner intresserad av att bli fadder hör då av er så berättar jag mer om dessa barn.

Om det skulle vara så att du/ni är i ett sådant läge i livet så att det skulle vara möjligt att öka månadssumman till ert fadderbarn alternativt bli fadder till ett nytt barn eller bli barnbyfadder så gör gärna detta. Priserna i Bolivia har ökat så idag är månadskostnaden per barn i Bolivia ungefär 1300 SEK per månad. Månadskostnaden inkluderar bland annat mat, kläder, skolavgifter och personalkostnader. Faddergåvorna täcker en del av dessa pengar, men vi är varje månad beroende av andra gåvogivare för att få ekonomin att gå ihop. Så varje extra krona per månad gör därför en enorm skillnad. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och

tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Självklart kan man också ge engångsgåvor till barnbyn. Numera finns det ju möjlighet att enkelt swisha pengar. Uppgifter om swishnummer och kontonummer finns på sista sidan. Märk gärna betalningen med "Gåva barnbyn" så att pengarna kommer rätt.

Avslutningsvis vill jag tacka för allt ni gör och för ert engagemang i barnbyn samt önska er alla en härlig sommar! Ifall du/ni vill komma i kontakt med mig så är min mailadress:

magdalena.finne@outlok.com



Engelskalektion med de mindre barnen

Svensk mark igen

Ja, då var man hemma igen, i trygghetens Sverige med alla välbekanta ansikten, dofter och liv. 5 månader i Bolivia på barnbyn Vida Nueva har satt sina spår. Jag är inte samma person som åkte och som kom tillbaka. Jag är gladare och mer tacksam för min familj, vänner och den trygghet som Sverige innebär.

Men jag är också mer ledsen. Det finns ett tomrum i mitt hjärta som inte läker, en saknad som inte tycks förvinna trots att jag nu befunnit mig i Sverige i 3 månader. Jag saknar barnen, personalen och vännerna i Bolivia.

Sista månaden på barnbyn var stressig. Allt som jag velat göra, skulle hinnas med. Dessutom ville jag spendera så mycket tid som möjligt med barnen och personalen, som under dessa månader blivit min familj. Jag reste till Salar de Uyuni (saltöknen i Bolivia). Vilket är bland de mest fantastiska platser jag besökt. Jag var till Chapare (djungeln) för 3:e gången, hade mina sista engelskalektioner med barnen och jag gjorde en insamling på Facebook, då vi fick ihop 17 000 svenska kronor. En helt otroligt summa som jag fortfarande inte kan greppa. Jag är så otroligt tacksam till er alla som skänkte pengar. Tack och tack igen för er generositet. Av dessa pengar handlades bl.a. skoluniformer, ris, mjöl, ett bevattningsystem, fönsterglas, soptunnor och mycket mer.



Kul i lekparken

I förra Vida Nueva bladet, berättade jag om några saker jag gjort, jag tänkte nämna några fler; Jag,

tillsammans med ungdomarna och personalen var nere till Chapare (djungeln) och badade i pooler och floder. Detta finansierades av Ulrika och Johanna, som samlat in pengar från Sverige. Johanna och Ulrika besökte barnbyn under tiden jag var där och tillsammans med dem var vi en hel dag till piscinan (poolen) och till en lekpark med karuseller med de



Julspel utifrån Bibeln

mindre barnen. Superroligt, särskilt då barnen var så glada och uppskattade besöken! Vi har också haft jul och nyårsfiranden med mycket skratt, mat, dans och uppvisningar. Jag, Johanna, Ulrika och personer som tidigare bott på barnbyn gick också Lucia. Eftersom det i Bolivia blir ljust redan klockan 5 på morgonen, började vi gå redan klockan 3. Vi väckte alla barn med luciasånger, lussekatter och kolor. Några av de små barnen hade aldrig sett ett Luciatåg tidigare och blev lite rädda till en början, men i flera veckor senare gick många barn runt och nynnade på Luciasånger.



Hejdå-middag

Min sista dag på barnbyn så dukade vi upp till långbord, lagade pique machu (allas favoriträtt, även min!) och umgicks hela dagen. Min värsta och bästa dag på barnbyn. Jag kommer alltid se tillbaka på min tid i Bolivia med ett leende på läpparna och mycket kärlek. Min kärlek till barnen och den kärlek de gav mig. De är de mest fantastiska människor jag mött.



Lek på gården

Om det är någon av er som läser som vill ha nya uppdateringar av ert fadderbarn, tveka inte att kontakta mig på email; emilia-97@hotmail.se, så kan jag besvara era frågor. Och om ni undrar, jag kommer så snart jag kan åka tillbaka

Emilia Finné

Studiefonden

Nu är det bara två arbetsdagar kvar innan vi får semester. Fyra veckor ska vi vara lediga. Arbetet med studiefonden fortsätter som vanligt. Vi har nu kontakt med de flesta som studerar via Facebook. Det är väldigt smidigt. Idag la Maria Luz ut en bild på henne och en kompis från Universitetet där de pluggar till veterinärer. Totalt studerar 8 stycken ungdomar och antalet kommer att öka under året. Studiefonden har fortfarande pengar i kassan, men det minskar hela tiden. Vi får se hur länge det räcker. Fonden har funnits sedan 1999 och det är en ganska lång tid. Vi vill önska alla en glad och trevlig sommar

Iréne o Stefan Tranemyr

Om insamlingsstiftelsen

www.boliviabarn.com

Insamlingsstiftelsens mailadress

boliviabarn@telia.com

Dan Kihlström, ordförande,
070-3439686

E-post mail@dankihlstrom.se

**Magdalena Finné, vice ordförande
och administratör**

magdalena.finne@outlok.com

Studiefonden

*Iréne o Stefan Tranemyr, 0155-
284571 tranemyr@swipnet.se*

E-post till barnbyn
vidanueva.quillacollo@gmail.com

Bankgiro 846-8126

Swish 1230561589



Vi finns på Facebook
Villa Infantil Vida
Nueva