

# VIDA NUEVA !

Årgång: 34

(Nytt Liv)

juni 2020

*Informationsblad för Boliviavännernas Insamlingsstiftelse*



*Sverigebesök på Barnbyn*

## **Barnen behöver nya skor**

Nu är det dags för en rapport från Bolivia. Detta nummer är välfyllt då vi har reserapporter från svenskarna som hamnade i karantän på barnbyn denna ovanliga vår. I Bolivia har landet varit i karantän sedan den 22 mars och öppnade några dagar i början av juni för att sedan stänga igen. Inte hade väl någon trott att 2020 som började som alla andra år skulle bli så här...

Förra sommaren gjordes ett upprop i detta blad för en insamling till reparation av barnbyns bilar. Den här insamlingen har fortsatt under hela året och ett upprop gjordes också på Facebook i mars. Denna insamling har genererat 26 200 kr! Fantastiskt, stort tack alla som varit med och bidragit! Dessa pengar har nu skickats

till barnbyn och de kommer användas för att reparera den röda jeepen. Under året har endast den vita minibussen fungerat som vanligtvis används till persontransport. Den har nu fått användas till både matinköp och materialtransporter, vilket man vanligtvis använder jeepen till. Men nu kan den röda jeepen förhoppningsvis snart börja rulla igen. Ni får gärna fortsätta att skänka pengar till bilarnas framtida service och reparationer. Märk då inbetalningen med texten bilar. Den här sommaren tänkte vi annars göra ett upprop för en insamling till skor till barnen på barnbyn. Barnen växer och sliter snabbt ut sina skor och många behöver nya nu när det är vinter i Bolivia. Vill du skänka en extra sommargåva till

detta, märk då betalningen ”Skor” så skickar vi dessa pengar i nästa utskick till barnbyn.

Jag vill också uppmana alla som skickar pengar till Barnbyn och Studiefonden att vara noggranna och märka era betalningar på ett enkelt sätt så att redovisningsbyrån lätt kan placera betalningen på rätt konto. Det blir ibland fel och för att undvika detta så är det bra om inbetalningarna märks så tydligt som möjligt. Ska du betala till flera ändamål, gör då alltid separata inbetalningar, till exempel en inbetalning till Studiefonden, en annan till barnbyn och kanske en tredje inbetalning till ditt fadderbarns födelsedag.

Exempel på hur inbetalningar kan märkas;

- Fadderstöd (Barnbyn eller Förnamn Efternamn)
- Julpeng/Födelsedagspeng/Personligt konto ”Förnamn Efternamn”
- Gåva barnbyn (skriv eventuellt syfte som till exempel skor, bilar, läger osv.)
- Studiefonden
- Sjukvårdsfonden

*Magdalena Finné*

---



Här behövs nya skor

---

### **Johanna längtar tillbaka redan**

Det var ganska precis 20 år sedan jag första gången kom hem från Bolivia och jag kände redan då att Bolivia skulle bli något speciellt för mig. Nu har jag nyligen kommit hem efter ytterligare ett besök i landet. Det är svårt att förklara hur en plats

och människor kan göra ett sånt starkt intryck på en person.

Jag åkte dit med tanken att få hälsa på mina fadderbarn, vänner, barnbyn och även få visa mina medresenärer några vackra turistplatser. Denna gång blev dock inte riktigt som jag hade tänkt mig och alla förstår nog varför: CORONA. Jag hann i alla fall träffa ett av mina fadderbarn, som nu är vuxen och har en egen familj med fru och två barn, under de första veckorna innan karantänen började, vilket känns skönt. Vi åkte tillsammans till Toro Toro. Det är ett naturreservat där man kan se dinosauriespår och vandra i en stor canyon.



Tvätt och fotbad

Strax efter blev det karantän och vi fick inte lämna barnbyn och då skulle säkert många tänka vad tråkigt. Nä tråkigt blev det inte, men annorlunda än vi hade tänkt oss. Vi försökte hitta på olika aktiviteter med ungdomarna och barnen såsom ställa iordning ett fritids, spela spel, baka bullar och pizza m.m. Under karantänstid lärde vi känna alla på barnbyn mycket mer vilket gjorde att man kände sig som hemma. Vi hade 50 barn som gärna ville prata, spela kort och idrotta med oss och de vuxna hjälpte oss med våra funderingar som vi hade.

Den kärlek och uppskattning som alla dessa personer gav till oss gör att jag nu redan längtar tillbaka och hoppas på att åter få träffa alla på barnbyn, mina vänner och fadderbarn nästa gång jag åker till Bolivia.

*Johanna Lindgren*

---



## Corona karantän på Barnbyn Vida Nueva!

Bokning av biljetter för vår 8 veckors resa till Bolivia och barnbyn Vida Nueva gjordes för över ett år sedan. Tanken var att vi skulle ha åkt i november 2019 och vara där till början av januari 2020 men då var det uppror i Bolivia och UD avrådde till resor dit. Vi bokade om till 2 mars 2020 och åkte iväg. Då hade inte Corona pandemin drabbat Europa så mycket än och nästan inte alls Sydamerika. Efter 2 veckor i Bolivia så stängdes skolorna och man började prata om utgångsförbud från klockan 17-06 som även trädde i kraft och att tvätta händerna var en viktig sak för att undvika att bli smittade och om man inte hade tvål & vatten så behövdes det handsprit. Snabbt gick priset upp på handspriten och den tog även slut så det var svårt att få tag i. Föreståndaren ville att alla barn skulle ha en flaska med egen handsprit så vi åkte med honom till marknaden i Cochabamba och fick tag i 90 % sprit och sedan räknade kemisten Johanna ut hur blandningen skulle bli med vatten för att få en 70% alkohol gel. Vi mixade även i Aloe Vera, som växte på barnbyn, för att den skulle bli återfuktande. Några dar senare bestämde regeringen att det skulle bli karantän 24 timmar/ dygn och alla skulle vara hemma i sina hus och lägenheter i hela Bolivia. Bara personer över 18 år fick gå ut en gång/ vecka på måndag-fredag för att handla fram till 12 den dagen. Det bestämdes vilken dag man fick gå ut utifrån vilken siffra som var den sista i ens personnummer. På måndagar fick de som hade 1 och 2 gå ut och på tisdagar de med 3 och 4 och så vidare. När man gick ut så måste man ha ID handling med sig för att kunna visa polisen och militären att man fick vara ute just den dagen. Om man var ute på fel dag blev det fängelse och böter. Man måste även ha munskydd på sig och blev sprayad med alkoholspray över hela kroppen/ kläderna och under fötterna när man skulle till centrala stadskärnan där mataffärer och marknaden låg. Gränsen till andra länder var stängda och det fanns ingen kollektivtrafik som fungerade. Vissa städer hade stängt sin gräns så man fick inte åka in där.

Vi blev alltså fast på barnbyn resten av vår tid i Bolivia, ca 7 veckor, och den tiden blev

nästan två veckor längre än tänkt eftersom det inte gick några flyg därifrån. Vi tog oss till slut hem med ett evakueringsflyg som UD Sverige hade arrangerat. Vi blev väldigt kreativa på barnbyn och ordnade ett typ av fritids i ett hus som stått tomt i flera år. Dit kom barnen varannan dag i veckan och lekte och spelade spel och de två andra dagarna i veckan så hade jag engelska lektioner med några av barnen som ville lära sig mer. Det blev en hel del ute aktiviteter och sport av olika slag som utövades. Vi hade lite filmkvällar för ungdomarna och något lägerbål med pinnbröd och marshmallows som blev väldigt lyckat.



Interiör från det iordningställda lekhuset

Resan blev inte som tänkt men jag kom de flesta barnen så mycket närmare och lärde känna dem mer än tidigare år jag varit där och jag fick enormt mycket kärlek av dem alla. Det gjorde att det kändes jobbigt att åka hem fast det samtidigt kändes bra att komma hem till Sverige när Coronapandemin började få mer och mer fäste i länderna i Sydamerika och Nordamerika.

Tage Danielssons ord får sammanfatta min tid på barnbyn denna gång:

En droppe droppad i Livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varje droppe, Hjälp till att hålla de andra oppe! Ha en trevlig sommar allihopa och glöm inte att tvätta händerna och fortsätta att hålla distans.

*Kram Ulrika Knuuth, Lycksele*

---

## Studiefonden

Nu är det dags att skriva några rader igen. Denna gång finns inte så mycket att rapportera. Bolivia har befunnit sig i karantän större delen av vårterminen. Inga skolor, eller Universitet har varit öppna. De ungdomar som håller på med studier har blivit tvungna att göra uppehåll. Vi hoppas att allt öppnar upp till höstterminen.

I Bolivia är läget mycket besvärligt. Karantänen har öppnat upp, men antalet fall i covid ökar från dag till dag. 465 personer har avlidit i Corona hittills. Sjukvården håller på att kollapsa.

Genom ett projekt som Filadelfia-församlingen i Nyköping förmedlar via Barnbyn så har vi kunnat hjälpa ett flertal personer med mat under karantänen. Flera ungdomar som bott på Barnbyn har fått hjälp då de inte kunnat komma ut för att arbeta. Jag jobbar nu bara två dagar till innan det blir dags för två veckors semester.

Vi vill önska alla er en glad sommar.

*Iréne o Stefan Tranemyr*

---



Pyssel

## Hej alla läsare!

Jag heter Hanna och åkte tillsammans med Villiam, Johanna och Ulrika till Bolivia 3 mars till 5 maj. Resan blev inte som vi tänkt oss. Det blev karantän, strikta regler och rekommendationer och i mitt huvud vändes mycket upp o ner under denna tid. Bolivia är ett fantastiskt land och resor dit kan inte bli annat än lärorika tror jag. Denna gång blev lärdomarna annat än jag förutspått.

Jag åkte till Bolivia första gången årsskiftet 2017-2018. Jag och min faster Johanna åkte dit för att intervjua personer som arbetar med gatubarnen. Efter den resan sa jag redan då att jag skulle återvända med Johanna om två år, och så blev det. Resan som jag nu kommit hem ifrån blev som sagt lärorik och spännande på sitt sätt. Jag åkte dit med förhoppningen att kunna visa min fästman det fantastiska landet Bolivia, han skulle få träffa mina vänner och se helt nya saker. Men det blev lite annorlunda. Vi träffade mina vänner utanför barnbyn de två första veckorna, åkte till Toro Toro, åkte upp till Jesusstatyn och bara pratade och spelade spel. Efter dessa två veckor blev det karantän och vi fick då spendera tiden på barnbyn. Detta blev så otroligt fantastiskt bra!! Tillsammans med barnen lekte vi massor, sportade och jag fick även lära mig massa mer spanska. De yngsta barnen kom mig väldigt nära då deras syn på detta Corona kaos va så lugn. Jag uppfattade det som att de inte brydde sig så mycket. De såg det mer som ett plus att få ett extra sommarlov och få leka hur mycket det ville! Något jag nu i Sverige försöker ta efter. De äldre barnen va lite mer oroliga men jag fick verkligen lära känna dem på djupet och prata om allt och inget. Jag vill bara säga till alla er faddrar att TACK för ert engagemang och ni ska veta att era fadderbarn tycker om er så mycket och pratar mycket om er!

*Hanna Lindgren*

---

## Karantänen blev det normala

Min fästmö pratade väldigt tidigt i vårt förhållande om att hon ville åka tillbaka till Bolivia. Så jag valde att åka med när det kom upp som förslag. Det blev min första gång i Sydamerika, min första gång i Bolivia och nästan min första gång utomlands överhuvudtaget. Jag har tidigare varit utomlands i Europa men totalt 1 vecka, så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men jag hade hört så mycket fantastiskt om barnbyn så jag kunde inte vara annat än taggad!!

Men resan hade ändå en typ av distans till mig så jag förstod inte förens vi satt på planet att vi verkligen skulle åka. Resan var lång men jag kommer ihåg att när vi kom till barnbyn så var det kväll och lite mörkt. Men det ser otroligt mysigt ut. Jag hade förväntat mig att resa runt mycket då vi planerat många turistresor innan resan. Men när väl Corona och karantänen kom blev jag inte så besviken. För jag visste samtidigt inte hur det skulle vara när vi väl var i Bolivia. Därför tror jag att Corona (och allt den innebar för landets regler) inte blev så annorlunda för mig, för det blev min verklighet av landet. Så veckorna vi var i karantän blev det normala för mig. På barnbyn lekte vi mycket med barnen och jag njöt nästan varje sekund även fast det samtidigt var mycket stress om när och hur vi skulle ta oss hem. Det är en resa jag alltid kommer komma ihåg. De glada och tacksamma barnen och att vi var där kunde betyda så mycket för dem! Jag tror att Guds plan var att vi skulle vara där för att kunna stötta våra vänner och barnbyn under denna tuffa tid. Nu när jag är tillbaka i Sverige och saknar barnen massor.

*Villiam Mattsson*

---



*Vi har fått nya sockar!*

## Har du sett vår nya sida på Facebook?

Det finns en ny sida på Facebook som heter Villa Infantil Vida Nueva. Har du inte sett den ännu, så passa på att gå in och följ denna sida och dela den gärna i ditt eget flöde. Här publicerar vi aktuell information samt foton och filmer från barnbyn. Sidan har till syfte att informera om barnbyn både till befintliga och nya givare. För dig som redan är fadder finns också en privat grupp som du hittar på sidan. Denna grupp är inte öppen för alla, så för att komma med får man ansöka om medlemskap. I denna grupp kan man dela tankar, åsikter, frågor, bilder och annat som rör barnen och barnbyn.

---

## Kontakter och konton

[www.boliviabarn.com](http://www.boliviabarn.com)

Insamlingsstiftelsens mailadress  
[boliviabarn@telia.com](mailto:boliviabarn@telia.com)

**Dan Kihlström, ordförande,**  
**070-3439686**  
E-post [mail@dankihlstrom.se](mailto:mail@dankihlstrom.se)

**Magdalena Finné, vice ordförande  
och administratör**  
[magdalena.finne@outlook.com](mailto:magdalena.finne@outlook.com)

**Studiefonden**  
*Iréne o Stefan Tranemyr,*  
*0155-284571*  
[tranemyr@swipnet.se](mailto:tranemyr@swipnet.se)

**E-post till barnbyn**  
[vidanueva.quillacollo@gmail.com](mailto:vidanueva.quillacollo@gmail.com)

Bankgiro 846-8126

Swish 1230561589

---

**Boliviavännerna önskar dig en  
trevlig sommar!**