

Åren på barnhemmet i Bolivia blev deras stora upplevelse. I över fyra år arbetade Anita och Kjell Demker här och sedan dess har de återvänt flera gånger. Nu har de kommit hem efter sin åttonde resa till Bolivia och sina vänner där.



Anita och Kjell Demker tillsammans med några av barnen på barnhemmet i Bolivia som de nu besökte för åttonde gången.

FOTO: PRIVAT

## De återvänder till Bolivia

### I FOKUS

**BORÅS.** Det var när dottern åkte som volontär till Pingstmissionens barnhem i Bolivia och Anita och Kjell hälsade på henne som de beslöt att de skulle göra något. Vid besök i barnhemsbarnens skola upptäckte Kjell som är skyddsingenjör att både väggar, tak och golv i byggnaden var i sten. Det gav eko i skolsalarna så ingen kunde höra vad lärarna sa. När Kjell och Anita kom hem till Sverige satte de i gång att samla in akustikplattor och annat som behövdes. De tog tjänstledigt i tre månader för att montera upp och fördela allt som skickades i väg i en container.

**Under tiden som** Kjell och Anita var i Bolivia blev de tillfrågade om de ville jobba på ett barnhem med 60 föräldralösa barn i olika åldrar och sysselsätta cirka 25 ungdomar halva dagen efter skolan. Innan Kjell och Anita gifte sig hade de talat om att det skulle vara roligt att åka utomlands, men så kom barnen och det blev aldrig aktuellt. Men nu var bar-



Anita och Kjell Demker ser tillbaka på åren i Bolivia som både roliga och annorlunda.

FOTO: PRIVAT

nen vuxna och de såg chansen.

– Vi kände att livet går och skall vi göra något är det sista chansen. Och det här är det bästa vi gjort, säger Anita.

– Och jag tror vi kom i rätt tid. Vi hade själva haft tre tonåringar, säger hon och berättar att det blev många samtal med ungdomarna. Och Kjell tillägger att han hade många duster med pojkarna och ibland var han sträng och hård.

– Men de har inte mått illa av det och det har varit roligt att se vilka framsteg de gjort.

Anita och Kjell sa upp sig från sina jobb, kom till

Bolivia i september 1993 och stannade i fyra och ett halvt år. På barnhemmet byggde Kjell upp en verkstad med ungdomarna. Sedan gjorde de många praktiska uppfinningar som också visades på en mäsas.

– Jag hade idéer med mig hemifrån, men de fungerade inte där, säger Kjell och berättar att de tillverkade torkställningar för kläder, möbler och ställ för att hänga upp sopborstar och slangar.

**Anita utbildade** ungdomarna i att skriva maskin, efterhand köptes datorer, och hon undervisade i

engelska, matte och grammatik. Bolivianska skolans undervisning var undermålig, men med Anitas hjälp fick barnen en bra start och hon kan konstatera att många av hennes elever i dag är ekonomer och sjuksköterskor.

– Det var väldigt roligt och väldigt annorlunda och vi fick många vänner, berättar Anita om åren på barnhemmet i Quillacollo, inte så långt från den större staden Cochabamba.

**Anita och Kjell utbildade** också personalen på barnhemmet och lyckades minska hierarkin som rådde. Chefen bestämde allt och en kokerska lagade all mat. Nu genomförde Anita och Kjell att "mammorna" som bodde med barnen i husen fick bestämma mer, varje hus fick laga sin egen mat, sköta sin egen ekonomi och köpa leksaker och kläder till barnen.

I dag finns inga svenskar kvar på barnhemmet, men det startades en studiefond som många av Kjell och Anitas elever fått stöd från. Nu har Anita och Kjell kommit hem från ytterligare ett besök i Bolivia och kan konstatera att det har gått bra för de allra

### FAKTA

#### Anita och Kjell Demker

**Ålder:** 72 respektive 74 år.

**Bor:** Borås.

**Yrke:** Anita är tidigare sekreterare och arbetade som administratör hos Toarps församling innan pensionen. Kjell är skyddsingenjör och har i dag eget företag där han hjälper sjukgymnaster med utrustning.

**Familj:** Tre barn, sju barnbarn.

**Intressen:** Volontärer hos Erikshjälpen, hus, trädgård, barnbarn. Anita är engagerad i språkkaféet i Korskyrkan.

flera av ungdomarna som de utbildat och säger:

– Mycket i landet har förändrats till det bättre, men fortfarande får man betrakta Bolivia som ett utland på många områden.

### DAGENS NAMN

#### LIV

Liv kommer från isländskans "hlif" som betyder "värn", "skydd". Men i dag kopplas namnet ihop med vårt moderna ord "liv". Liv kom hit via Norge för cirka 30 år sedan. Omkring 6 500 heter Liv, cirka 3 600 har det som tilltalsnamn eller första förnamn.

Redaktion  
Marianne Hedenryd  
Telefon:  
033-700 0751  
E-post:  
personligt@bt.se

Webben:  
bt.se/personligt

Alltid senaste nytt!  
BT.se



TEXT  
MARIANNE HEDENRYD  
marianne.hedenryd@bt.se  
033-700 07 51