

Engagerat besök på Barnbyn

Vida Nueva-bladet bad Ann-Christin Steen, som tillsammans med Cornelia Stark, besökte barnbyn i somras att ge sin berättelse om sina upplevelser.

Det började med att Cornelia frågade mig för ett år sedan om jag ville följa med henne till Bolivia. Hon skulle hälsa på sin pappa, syskon, vänner och barnhemmet. Vi besökte barnhemmet sista veckan i juli och första i augusti (2 veckor). Alldeles för kort tid. Jag ville följa med för att jag är nyfiken på hur man lever i andra länder. Har själv bott i Venezuela 2 år, Algeriet 1 år och Zambia 2 år.

Upplevelserna i Bolivia var många. För mig var det viktigaste att möta barnen och se hur de lever i sina hus. Tyvärr var tiden alldeles för kort. Eftersom jag kan lite spanska så var inte det avskräckande att resa dit. Jag fick fin kontakt med barnen och ungdomarna. Är hemkunskapslärare och restauranglärare och då var det särskilt roligt att få vara med i köket. Det var roligt när vi lagade kvällsmaten för många av ungdomarna var nyfikna på vad det skulle bli för mat. De fick hjälpa till och några hämtade papper och penna för att veta exakt hur jag gjorde och vilka mängder det var. Det blev rena rama hemkunskapsundervisningen. Detta var roligt.



Edgar gör deg för hand

Eftersom de gjorde bröddeg för hand så köpte jag som present en assistent modell större. Jag visade hur man använder de olika redskapen. Det blev kanelbullar med degkroken. Med vispen gjorde vi potatisbullar och med ytterligare redskap blev det smet till hamburgarna.

Jag var med alla dagar i köket förutom de dagar jag följde med Cornelia till hennes släkt och vänner. Eftersom jag har jobbat i många olika kök så såg jag en hel del brister, inte minst det hygieniska.

När Jhonny började prata om att alla hus behöver renoveras då föll det sig naturligt för mig att vilja hjälpa till med pengar till nytt kakel och målning i köket.

Jag frågade hur mycket det skulle kosta och fick svaret 7000 – 8000 kr.



Köksbänk i behov av renovering

Många i Sverige visste att jag skulle resa till Bolivia och de ville att jag skulle berätta om barnhemmet när jag kom hem. Vid ett tillfälle när jag berättade om barnhemmet sa församlingen att de gärna ville skänka pengar till barnhemmet och då föreslog jag att pengarna kunde gå till renovering av köket. Den kvällen blev resultatet 3000 kr och några dagar senare kom en familj hem till oss och överlämnade 4000 kr. Med en egen insats hade vi fått ihop pengar till köksrenoveringen.

Dessa pengar har kommit fram och de har börjat med renoveringen. Jag kommer att få bilder hur arbetet framskrider så jag kan visa de personer som skänkt pengar att pengarna har blivit till något bra.

Jag kommer att fortsätta att berätta om barnhemmet och har flera samlingar