

VIDA NUEVA !

Årgång: 28

(Nytt Liv)

December 2013

Informationsblad för Bolivavännernas Insamlingsstiftelse



Den betydelsfulla 15-årsdagen firades i September på Barnbyn

- Barnbyn 25 år -

Sitter vid ett fönster och tittar ut i vår trädgård, kl. är 4 och det skymmer redan, november är dyster och man önskar att man vore i Bolivia där de har försommar med sol och värme.

Barnbyn fungerar bra med den nya organisationen på plats, även om det fortfarande fattas några som kan rycka in när det fattas personal. Den nya föreståndaren Jhonny Montano, uppvuxen på barnbyn, gör ett bra arbete tillsammans med personalen och vi i Insamlingsstiftelsen får varje månad ett informationsbrev med rapporter om vad som händer. Det är positivt att flera av den nya personalen har vuxit upp på barnbyn och har erfarenhet från sådant arbete.

Under juli månad fyllde barnbyn 25 år, Det firades med pompa och ståt. Deltagare var representanter för barnskyddsmyndigheten och kommunfullmäktige. Från statliga myndigheter

kom 2 representanter som överlämnade en medalj och tackade för det fina arbete som personalen gör. Även samarbetspartnerna (där även vår stiftelse är med), fick ett tack. Pressen var där och rapporterade i sina tidningar.

I september var det kalas för alla som fyllt 15 år under året och hela festen sponsrades av några faddrar från Sverige. Under september kom det efter önskemål från barnskyddsombudet en liten flicka som ej fyllt en månad. Ett så litet barn har aldrig bott på vår barnby. För närvarande är det ungefär 50 barn som bor på barnbyn.

Den ekonomiska situationen i Bolivia är fortfarande svår med hög inflation, vilket gör att pengarna som vi skickar ut knappt räcker till det nödvändigaste, men tack vare pengar från secondhandbutiker och extra pengar från gåvogivare har de möjligheter till

festligheter och utflykter samt vissa reparationer. Barnbyn är 25 år och det sätter sina spår, och skulle behöva förnyas med inventarier och underhåll av lokalerna.

Lördagen den 30 november hade vi årsstämma för stiftelsen i Pingstkyrkan Karlstad. Tack alla faddrar och andra gåvogivare för era insatser under året.

Bertil Jonsson, ordförande



(Ann-Catrin Norman)

Ann-Catrin Norman slutar som kassör

Efter tio år som administratör och kassör har Ann-Catrin beslutat sig för att lämna detta betydelsefulla uppdrag. Vi tackar Ann-Catrin för hennes engagemang och är glada för att hon fortsätter som ersättare i styrelsen. Vi passade på att ställa några frågor till Ann-Catrin om åren som kassör.

1. Hur länge har du varit engagerad och hur startade det?

Mitt engagemang startade under min första föräldradighet, närmare bestämt i mars 2003. Jag hade läst i Vida Nueva bladet - april 2002 att Gunni Bylov efterlyste sin efterträdare efter att ha administrerat insamlingsarbetet här i Sverige under 20 års tid. Jag kände i hjärtat att detta kunde vara något för mig. Jag hade varit fadder till Gaby från det hon var 2 år och idag har hon hunnit bli 24 år. Jag kontaktade Gunni och vi pratade en

hel del om vad det hela innebar, att hon skulle finnas kvar som min mentor och styra mig in i rollen, om jag var intresserad.

Det kändes fint att få göra en insats, intressant att arbeta idéellt - se hur styrelsearbete fungerar - se hur insamlade pengar i stort sett oavkortat går direkt till barnen på denna underbara Barnby, och framförallt roligt att få möjligheten att lära sig något nytt. Tyvärr stannade Gunnis hjärta i början på år 2003 och jag fick ett samtal från ordförande Bertil Jonsson som undrade om jag var intresserad av administratör och rollen som kassör. Vi träffades, hämtade hem dator, pärmar och likande från Vålberg för att fortsätta det goda arbetet i Karlstad.

2. Roligaste minnet från tiden som kassör

Förutom den fantastiska resan till Barnbyn november 2005 och vistelsen där, är alla de trevliga telefonsamtalen från faddrar goda, härliga minnen - inte minst från sytanterna i Dalsland. Samarbetet mellan ordförande, vice ordförande och kassör har varit inspirerande, lärorikt och minnesvärt... Vilket team vi har varit !

3. Största utmaningen?

Att ta över en dator och pärmar fulla med information, men samtidigt sakna all information som endast fanns i huvudet på Gunni. Skapa egna rutiner, arbetet i AU (arbetsutskottet), lära sig barnens namn, med mera har däremot varit fullt med glädje.



(Blommor i håret)

4. Vad ska du göra nu?

Jag skall ägna mer tid åt mina två flickor Sofie 11år och Linnéa 5år. En

vision är att skapa fotoböcker från alla våra bilder som idag ligger i organiserade mappar på datorn. Vi har flera mindre och större renoveringar på vårt hus som behöver genomföras, samt sommarstället i nordvästra Värmland att pyssla om.

5. Vad är viktigast för insamlingsstiftelsen framöver?

Att rekrytera fler faddrar. Vi har många äldre som stöttat oss i drygt 20-30 år. Vi behöver en förnying - så sprid detta till barn och barnbarn. (Facebook är ett bra media att nå många) att man engagerar sig och skänker 100 kr, 150 kr eller 200 kr per månad.

6. Något övrigt?

Jag vill passa på att rikta ett STORT TACK till alla faddrar och andra givmilda gåvogivare - ni skall veta att pengarna ni skickar gör skillnad! Jag ser också fram emot att kunna lära känna våra två nya fadderbarn lite mer, skicka bilder på vår familj till dem så de får se att de har någon som tycker om dem långt härborta i Sverige.



(Roxanne och Ulrika)

Första mötet med Sydamerika!

Hej, jag heter Ulrika Knuuth och bor och jobbar i Lycksele sedan 10 år tillbaka. Är barnsjuksköterska och jobbar på barnmottagningen på Lycksele lasarett. Har alltid gillat människor och speciellt barn. Har varit intresserad av människor från andra kulturer och nyfiken på andra länder

sedan 10 års ålder. Har hunnit resa en hel del på kontinenterna Afrika, Asien och i Europa under mitt liv, och även jobbat på en del av ställena. Sydamerika däremot hade jag aldrig varit till eftersom jag fått för mig att man bör kunna spanska, eller ha någon spankstalande person med sig, om man ska resa eller vara där. Och spanska hade jag aldrig lärt mig.



(Ulrika, Miguel och Daniel)

För en del år sedan kom Johanna Lindgren hem från en av sina resor till Bolivia och barnbyn Vida Nueva och berättade att det behövdes fler faddrar för barnen där. Jag hade under en längre tid funderat på att bli fadder för något barn men inte kommit "till skott" med det.

I december 2012/ januari 2013 fick jag möjligheten att resa med Johanna till Bolivia och Cochabamba. Jag hann även med en tripp till Peru och Machu Picchu via La Paz, Titicacasjön och Cusco. Allt väldigt överväldigande, naturmässigt och av de trevliga människorna man mötte. Hann ju "checka" av några punkter på listan av saker som att ha besökt världens högst belägna huvudstad, världens högst belägna navigerbara sjö och en av världens sju nya underverk!

Mötet med mina fadderbarn Miguel 5 år och Roxanne 12 år var lite blygsamt och svår kommunicerat men med livligt kroppsspråk, några spanska ord i osammanhängande meningar, mycket vilja att vilja förstå och förklara och Johanna som tolk så lyckades vi nå fram till varandra. Fick både vara med om att gå på bio med hela barnbyn och

en utflykt till poolen en dag också med hela byn som var väldigt uppskattat av allihop. Jag och Johanna hade även möjligheten att ta med oss tre tjejer in till Cochabamba & canchan(marknaden i staden) för att handla en del saker som de fått pengar till från sina faddrar i Sverige. Det var fascinerande att se deras stora ögon ta in allt de såg på marknaden och av resan dit. Det var bara en dryg mil från där de bor men de är inte ofta de får fara iväg så, bara några stycken med några vuxna för att handla något speciellt just till dem.



(Utflykt)

Utflykten och biobesöket hade även sponsrats av faddrar. Det blev även pengar över som skulle räcka till en längre resa till djungeln, Chappari, för hela barnbyn. Den har blivit av här under våren/ sommaren 2013, om jag fått rätt information och hade varit jätteuppskattad av barnen.

Resan gav många goa, varma minnen i hjärtat tillsammans med tankeväckande saker om att vi har det enormt bra här i Sverige med all vår sociala trygghet alltifrån när vi växer upp tills vi blir gammal. I Bolivia är man egentligen väldigt beroende av familjen och att man tar hand om varandra eller får klara sig själv så gott det går i alla olika situationer. Där kommer du och jag in som faddrar för barnen på barnbyn. Vi blir/ är deras familjer, utsträckta händer, som kan få hjälpa till så att de kan få utbildning och arbeten och på så sätt få ett bättre liv. Alla kan hjälpa någon men ingen kan hjälpa alla. Som moder Teresa sagt: "När du inser hur otroligt mycket Gud älskar

dig, då kan du inte göra annat än leva ditt liv för att sprida den kärleken". Ditt och mitt engagemang är viktigt. God jul, Gott Nytt år och Guds välsignelse till er alla.

Saludos a todos Ulrika

Studiefonden

När jag summerar året ser jag att 22 ungdomar på något sätt fått hjälp ur studiefonden. De allra flesta för hjälp med studier, men också några av ungdomarna som fått barn. Några är ensamstående med barn och har därför fått ett litet barnbidrag istället för studiehjälp. Det är väldigt tufft som ensamstående mamma i Bolivia. Några av de som studerat har gift sig och fått barn. Detta har inneburit att de också tagit paus med studierna för ett tag. Studieresultatet detta år har av dessa anledningar blivit sämre än tidigare. Men några har tagit examen som lic sjuksköterska, hårfrisörska och gått ut restaurangskola. Läsåret har precis avslutats i dagarna.

Alla 56 barnen som var på Barnbyn när vi lämnade 1999 har nu fått möjlighet till studier. Detta var målet med studiefonden. Men drygt 50 nya barn har kommit sedan dess och några har hunnit flytta ut från Barnbyn. Även dessa kommer att få studera. Vi får se hur många som studerar då nästa läsår börjar i februari 2014. Vi vill tacka alla som bidragit med pengar till studiefonden under året.

Julhälsningar från Iréne o Stefan Tranemyr

Insamlingsstiftelsens mailadress är

boliviabarn@telia.com

Bertil Jonsson, ordförande, 054-873252

E-post bertil@sid.nu

Studiefonden

Iréne o Stefan Tranemyr, 0155-284571

E-post tranemyr@swipnet.se

Barnhemmets adress i Bolivia

Villa Infantil Vida Nueva

Casilla 1424

Cochabamba

BOLIVIA

Tel 00591-44-260746

E-post

vidanueva@supernet.com.bo